



# Twickel

*Welkom in de moestuin van kasteel Twickel:*

zondag 17 september

11-17 uur

## Moestuindag 2017

Binnen de muren van onze historische moestuin is er deze dag voor jong en oud van alles te doen, proeven en zien. Uiteraard zijn de hoveniers van Twickel er, voor advies en vragen over leifruit, 'vergeten' gewassen, bijzondere teelmethoden zoals groente onder de bleekpot. Met bloemen uit de pluktuin maken onze tuin-vrijwilligers voor u unieke boeketten. U kunt appels, peren en ander fruit proeven en kopen, en onze Twickel-pachters bieden bier, koeienkaas en Twents landvlees aan. U kunt aanschuiven bij 'Met Twickel aan tafel' en proeven van gerechten uit dit kookboekje van Twickel. In de bijenstal vertelt onze imker over het bijenhouden en honing maken. Specialisten geven informatie over historische bollen en bijzondere planten. Daarnaast zijn er stands van bezienswaardigheden op ons landgoed en diverse 'groene' verenigingen. En speciaal voor de kleintjes brouwt de heks heuse heksensoep en neemt ze - voor wie durft en heks wil worden- de heksenproef af. Het belooft weer een gezellige dag te worden voor het hele gezin\*.

Moestuindag op landgoed Twickel  
Twickelerlaan 11, Ambt Delden  
Toegang gratis | Parkeren 2 euro

*\*Goed om te weten: de hond mag niet mee in de moestuin*

